

# Onderlinge wedstrijd zondag 24 november 2013



Beste mensen,

**Zondag 24 november** is onze **Wedstrijd middag voor volwassenen**.

Op de startlijst kan iedereen zien hoe laat je aan de beurt bent.

Zoals al aangegeven bij de opgave starten we om ongeveer 12.15/12.30 met het buffet. Wij zorgen voor een bleekselderij pasteitje en stokbrood met kruidenboter. Verder zijn er al aanvullingen. Geertje en Henrieke nemen een salade mee en Ton maakt gehaktballetjes. Heb je nog een lekkernij wat je graag mee wilt nemen: neem maar mee.

Vanaf 14.00 uur starten de wedstrijdproeven.

Je hoeft de proef niet uit je hoofd te leren; hij wordt voorgelezen.

Als iedereen voor de 1<sup>e</sup> keer geweest is zal de jury per persoon aan de hand van het protocol een toelichting geven.

Om deze toelichting gelijk in de praktijk te kunnen testen mag iedereen de proef nog een keer rijden. Echter...wordt dit je kwa tijdsplanning te laat....geen enkel probleem. Dan rij je niet voor de 2<sup>e</sup> keer.

De 2<sup>e</sup> keer is een mogelijkheid die er ligt, maar geen noodzakelijk iets. Het is voor wie dat graag wil en de tijd er voor heeft. Wie dat niet past hoeft zich absoluut niet bezwaard te voelen.

Kwa rijkleiding kun je gewoon je normale paardrijbroek aantrekken. Heb je zelf een witte rijbroek of leen je er één van ons dan is dat natuurlijk helemaal prima.

Het belangrijkste van de wedstrijd is dat we een leuke en gezellige middag hebben. En dat gaat zeker lukken.

Mocht je verder nog vragen hebben: bel of mail even.

Met vriendelijke groet,

Petra Datema